

Meneer Boek zoekt verhalen achter feesten



Meneer Boek verlekkert bij de boekenkast met heel veel boeken.

“Een feest vieren maakt de wereld een beetje leuker.” Dit citaat is van Meneer Boek en staat in het vandaag verschenen prentenboek, genaamd *Meneer Boek*, geschreven en getekend door Clémence Leijten en Joris Leijten en uitgegeven door Joleijt educatieve producten. Het boek is geschreven voor kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders. Meneer Boek is een nieuwsgierige man die altijd in boeken van de bibliotheek zoekt naar (schatten van) verhalen. Door een dagelijks voorval denkt Meneer Boek aan een bepaald feest, bijvoorbeeld het Sint-Maartensfeest. Hij vraagt zich verwonderd af: “Wat is dat dan, dit Sint Maartensfeest ?” Meneer Boek gaat vervolgens op zoek naar een antwoord, een antwoord soms oer-, oer-oud. Tot slot viert hij het feest met mensen in zijn omgeving. In het bijbehorende lesboek *Het verhaal van Meneer Boek* gaan de auteurs dieper op de feesten in. Het prentenboek en het lesboek zijn (apart of samen) te koop bij de webwinkel van Joleijt.

De website www.meneerboek.nl geeft alle informatie.

In zeventien korte hoofdstukken ontdekt Meneer Boek de verhalen achter bekende feesten. Hoe dieper Meneer Boek zoekt in boeken, hoe meer hij beseft dat mensen door de eeuwen heen van elkaar tradities hebben geleend, ook tradities van feesten. En hij ontdekt, dat in jaarfeesten die hij viert, het uiteindelijk gaat om hoe de mensen en de natuur zich tot elkaar verhouden. Meneer Boek weet bovendien, dat mensen levenskracht nodig hebben. Uit eigen ervaring weet hij, dat feesten daarbij kunnen helpen. Feesten zijn heel belangrijk, onmisbaar eigenlijk, vindt hij. “Mensen worden blij van feesten. Als je blij bent, kun je beter tegen nare dingen die gebeuren.”

Veel ouders en kinderen vieren thuis en op school verschillende feesten zoals Kerst, Carnaval Pinksteren, Sint-Jan, Suikerfeest enzovoorts, maar zij weten net als Meneer Boek soms niet wat de achtergrond is van de feesten die zij vieren. Meneer Boek neemt de kinderen en hun ouders mee op zijn speurtocht door middel van korte teksten en heel veel illustraties.

Meneer Boek kiest er voor om een feest niet in alle historische details te vertellen. Meneer Boek geeft in zijn verhalen aan, welke elementen van een feest voor hém het belangrijkste zijn. Daarmee is het prentenboek geen (kinder)encyclopedie van feesten geworden, maar een boek vol persoonlijke wetenswaardigheden. De kinderen worden uitgenodigd zich zelf een mening te vormen over de feesten die zij vieren. Met de kennis van de oorsprong van het feest kunnen zij de feesten nog intenser vieren.



Meneer Boek – prentenboek

Tekst en tekeningen Clémence Leijten & Joris Leijten

Vormgeving Joris Leijten

Uitgave: Joleijt, educatieve producten, Nijmegen, 2018.

Softcover boek/liggend, 112 pagina's, cover 300 gram/gelamineerd, binnenwerk 150 gram, garenloos gebrocheerd, zwart/wit.

Prijs 19,90 (Inclusief BTW en portokosten)

NUR 273/274



Het verhaal van Meneer Boek – lesboek

Tekst en tekeningen Clémence Leijten & Joris Leijten

Vormgeving Joris Leijten

Uitgave: Joleijt, educatieve producten, Nijmegen, 2018.

Softcover boek/ liggend, 136 pagina's, cover 300 gram/gelamineerd binnenwerk 90 gram, wire-O, zwart/wit.

Prijs: € 19,90 (Inclusief BTW en portokosten)

NUR 273/274

Niet voor publicatie

Joris Leijten, Joleijt Educatieve Producten is gaarne bereid tot toelichting.

Bijlagen:

-) Flyer
-) Cover illustratie
-) Een reeks afbeeldingen uit het Prentenboek *Meneer Boek* over Sint Maarten.
(verhaal: zie website)

Joleijt, educatieve producten

Krayenhofflaan 15 G

6541 PN Nijmegen.

T. 024-8801516

M. 06-43234179

Email: info@meneerboek.nl